

Open Joodse Huizen is alleen mogelijk dankzij de inzet van talloze vrijwilligers en de steun van donateurs en fondsen. Open Joodse Huizen Winsum is een project van de Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen en Stichting Een Joodse Erfenis te Winsum in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Het programma is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de provincie Groningen.

[www.openjoodsehuizen.nl](http://www.openjoodsehuizen.nl)  
[www.communityjoodsmonument.nl](http://www.communityjoodsmonument.nl)

 [facebook.com/openjoodsehuizen](https://facebook.com/openjoodsehuizen)

Winsum

OPEN Vergeet hen niet

4 mei 2016

JOODSE  
HUIZEN

SPREKENDE  
HERDENKINGEN



[www.openjoodsehuizen.nl](http://www.openjoodsehuizen.nl)

# OPEN JOODSE HUIZEN

Open Joodse Huizen is een programma van kleinschalige bijeenkomsten om te herinneren en herdenken. Het joodse leven van voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog staat centraal. Uitgangspunt voor Open Joodse Huizen zijn de adressen en gezinnen die vermeld staan op het Joods Monument, het monument op internet voor alle joden in Nederland die tijdens de Sjoa zijn vermoord. Tijdens Open Joodse Huizen vertellen getuigen, nazaten, voormalige en huidige buurtbewoners persoonlijke verhalen over vervolging, verzet en bevrijding. Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten en te herdenken.

Open Joodse Huizen wordt georganiseerd door lokale organisaties en betrokken particulieren, met ondersteuning van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. In 2016 kunt u Open Joodse Huizen bezoeken in Alkmaar, Amsterdam, Appingedam, Bergen op Zoom, Den Haag, Deventer, Gouda, Groningen, Hoorn, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Vught/Den Bosch, Winsum en Winterswijk. Kijk voor de data (30 april, 1, 2, 4 of 5 mei) en programma's op [www.openjoodsehuizen.nl](http://www.openjoodsehuizen.nl)

Het programma is gratis toegankelijk. Houd rekening met een beperkt aantal plaatsen in de meeste huizen.

- 1** Schoolstraat 24  
(voormalige synagoge)  
13.00 – 17.00 uur  
Hier kunt u gedurende de middag terecht voor informatie en flyers.  
13.30, 14.30 en 15.30 uur  
Vertoning van de film *Verdwenen Mediene* uit 2003 over het joodse leven in de provincie voor de Tweede Wereldoorlog (regie Kiki Amsberg, productie Joodse Omroep, duur 55 minuten).
- 2** Westerstraat 21  
(voormalige huissynagoge)  
13.30 uur  
William Moorlag vertelt over de voormalige huissynagoge en praat met Herman Knorringa over diens vrijgezelle oom Koos de Vries, de zoon van rebbe Abraham de Vries.
- 3** Oosterstraat 20  
14.30 uur  
Romke Visser vertelt over de vroegere bewoner, lappenkoopman Michiel de Vries die in 1929 een woonwinkelpand liet bouwen in de Oosterstraat.
- 4** Tuinbouwstraat 15  
15.30 uur  
Reina Oudgenoeg vertelt over de vroegere bewoonster, haar tante Ellie de Vries-Oudgenoeg. Op dit adres produceerde Ellie's man Izaak ook zijn gepatenteerde Winsumer zalf 'OPWINZA'.
- 5** Schoolstraat 24  
(voormalige synagoge)  
16.30 uur  
Gezamenlijke afsluiting in de sjoel met hapje, drankje en muziek verzorgd door klarinetdocent Ivar Römer van muziekschool Noordakkoord.

